

Beste Mensen,

graag wil ik U er op wijzen dat er (minstens) 2 soorten camper-gebruikers zijn.

Allereerst zijn daar de kampeerders die hun camper als caravan met ingebouwde auto zien. Die naar de camping gaan, daar hun luifeltje uitdraaien, hun tafeltje en stoeltjes buiten zetten, en genieten van het camping-leven.

Daarnaast zijn er de 'nomads', die hun camper als home away from home zien en geen behoefte hebben aan voorzieningen. Die rijden ergens naar toe om van daar uit te fietsen en/of te wandelen, wat winkeltjes te bekijken, ergens een hapje te gaan eten, en hun camper vooral gebruiken om te overnachten.

Voor deze laatste groep wordt de mogelijkheid om te recreëren meer en meer beperkt. Steeds vaker worden gratis/goedkope overnachtingsplaatsen opgedoekt en zouden ze noodgedwongen hun heil moeten zoeken op (camper-) campings die voorzieningen hebben waar ze geen gebruik van maken. Voor veel van deze campers een reden om hun trips te beperken, naar het buitenland te gaan, of 'illegaal' te overnachten. En het is niet zozeer de prijs die hun daartoe drijft. Eerder hun wens om 'vrij' te zijn.

In andere landen zijn er voor deze laatste groep veel meer mogelijkheden.

In Duitsland, bijvoorbeeld, is het algemeen toegestaan om op een parkeerplaats te overnachten.

En in Frankrijk en Spanje zijn volop camperplaatsen te vinden waar duidelijk staat aangegeven dat men daar 2 à 3 dagen mag staan én geen kampeer-gedrag mag vertonen. Waar men zich in het algemeen ook aan houdt.

In de hoop U hiermede wat duidelijkheid verschaft te hebben,  
Germo Veltmaat