

Aan de gemeenteraad gem. Dalfsen.

Op maandagmiddag van de vorige week kwam ik s,middags thuis en tot mijn grote verbazing was het beruchte beukenhaagje schoon gemaakt, dit was ook noodzakelijk want het was 1 grote bende. De volgende dag waren de jongens van de gemeente er weer.

Die vertelden mij dat ze dat ook maar hadden mee genomen, omdat het een grote bende was.

Mijn vraag aan de gemeenteraad, is dat de burger participatie van wethouder Agricola.

Ik heb dit hele verhaal aan de partij gemeentebelangen voorgelegd en die hebben mij belooft dit uit te zoeken.

Tot mijn verbazing werd ik terug gebeld door de toekomstig wedhouder die was er langs gereden en vond het haagje wel mooi.

Die heb ik toen nogmaals verteld dat ik nog steeds mijn vragen die ik al een tijd geleden aan het college b en w en de gemeenteraad had gesteld geen antwoord heb gekregen, maar helaas een week later werd ik weer door hem gebeld.

Het antwoord was ik heb de burgemeester er naar gevraagd, die zij dat de zaak was afgehandeld en ook het bandje en ook niet in mijn bezit is gekomen. Maar ja wat wil je ook met zo iemand, die optreed als dictator (ik beslis over dat haagje en niemand anders).

Ik zie dat heel anders, ik zie dat als pure discriminatie, de burens gelijk geven en de anderen in een hoek trappen. Wij leven in een vrij Land.

Ik zou daarom graag zien dat de groen strook in de oorspronkelijke staat word terug gebracht en ook dat scherm wat tussen beide parkeerplaatsen is geplaatst (zonder medeweten van de gemeente).

De burens lachen zich kapot. Ze nemen de burgemeester mooi in de maling (zij hebben toen de bijeenkomst afgezegd, want dat vonden zij niet nodig) en lachen nu weer omdat de gemeente ook nog de boel voor hun schoon maakt.

Moeten wij als burgers voor de kosten opdraaien?

Gaarne zo spoedig mogelijk bericht.

m.vr.gr. J.W.B