

**Reactie 1****Verklaring inzake openstelling winkels op zondag, 16 januari 2019**

Er zijn stemmen op gegaan om ook in Dalfsen openstelling van winkels op zondag mogelijk te maken. En de burgerlijke overheid heeft in overweging genomen daar aan mee te werken.

Wij zijn hier vanavond als vertegenwoordigers van de Geref. Kerk te Dalfsen, DGK. En wij stellen het zeer op prijs dat wij uitgenodigd zijn bij deze consultatie.

Graag maken wij dan ook gebruik van de gelegenheid om dringend op te roepen om niet over te gaan tot openstelling van winkels op zondag in Dalfsen.

Vanouds, ja de eeuwen door is het in ons land zo geweest dat de zondagsrust in acht genomen is. Dat is natuurlijk zo omdat Nederland eeuwen lang een christelijk land is geweest. Zeker, de christelijke kerk is in ons land inmiddels een minderheid geworden. Maar, ook al wordt de kerk steeds minder invloedrijk, de God van de Bijbel is er nog steeds en Hij blijft altijd Dezelfde. En Hij gaf ons die ene rustdag in de week. Deze is ingesteld al bij de Schepping van deze wereld (Genesis 2: 2 en 3). Ook in de Wet die de Here ons voorhoudt wordt dit herhaald (Exodus 20:8-11).

Het is ook gebleken dat het een bijzonder goede instelling is. De zondag is namelijk aan alle mensen gegeven om tot rust te komen. Dat hebben we zo nodig. Zeker in onze huidige samenleving. Waar we opgejaagd worden om al meer te presteren en te produceren. In beroep en vrije tijd. De rustdag is een prachtige dag. Want op de zondag mogen we rusten van al ons werk. Dat is een groot geschenk. De sfeer van deze rustdag is dan een sfeer van werkelijk vrij zijn en niet van jagen en jakkeren maar van zich richten op de God die werkelijk verlossing geeft. De mensen krijgen de gelegenheid om te onthaasten en Hem volop te zoeken.

Er worden ook in Dalfsen iedere zondag kerkdiensten belegd waar mensen God ontmoeten, Hem willen eren en naar Zijn Woord willen luisteren. En onder de Nederlandse wetgeving wordt er rekening mee gehouden dat dit, in ieder geval tot 13.00 uur, in alle rust kan geschieden. Door winkelopening op zondag dreigt de situatie te ontstaan dat kerkdiensten op de zondag niet meer ongestoord kunnen plaatsvinden. De eerbied die onze God toekomt wordt daardoor ernstig belemmerd.

Openstelling van de winkels op zondag zal het verlies zijn van een groot goed in de samenleving. Naar onze overtuiging is de openstelling van de winkels op dit moment in Dalfsen zo royaal, dat niemand belemmerd wordt in het doen van de nodige aankopen. Daarentegen is het wel zo, dat kleine winkeliers en ook personeelsleden zullen bij winkelopenstelling druk ervaren om mee te moeten doen met werken op zondag, waar zij zelf niet voor zouden kiezen.

Wij hopen en bidden dat de politiek in Dalfsen er voor zal zorgen dat iedereen op zondag ongestoord en ongehinderd kan genieten van het uitrusten van alle niet noodzakelijke activiteiten. Tot eer van God, de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, en tot welzijn van alle inwoners van ons dorp.

**Reactie 2**

Helaas is ons bestuur vanavond verhinderd.

Hoewel 11 januari al ruimschoots is verstreken, willen wij als bestuur van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen toch nog graag reageren op de uitnodiging voor de bijeenkomst van vanavond omtrent bovenstaand onderwerp.

In onze vergadering hebben wij gezamenlijk een standpunt ingenomen over wat onze rol zou kunnen of zou moeten zijn in lastige kwesties als deze.

Als belangenvereniging vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden op de eerste plaats, maar in brede zin ook de inwoners van het dorp Dalfsen.

Met begrip en respect voor alle standpunten en belangen die in deze kwestie spelen, hebben wij besloten om als belangenvereniging geen standpunt in te nemen. Wij zijn ook van mening dat wij niet op de eerste plaats aan zet zijn in deze discussie. De ondernemers en kerken zullen met elkaar tot een acceptabel en gedragen standpunt moeten komen, met oog voor ieders belang.

**Reactie 3**

Aangezien we woensdag a.s. niet in de gelegenheid zijn om van uw uitnodiging gebruik te maken stuur ik u onderstaande mail.

Onderstaande mail hebben we als kerk gestuurd naar OVL t.a.v de zondag openstelling.

Daarnaast moet ook niet vergeten worden dat doordat de winkels zondags open gaan er veel leveranciers, transporteurs, monteurs etc etc ook gedrongen worden om in het weekend te gaan werken.

*'Als eerste excuus voor de late reactie, maar alsnog we als GKV de Lichtbron te Lemelerveld graag reageren op uw brief. Als eerste bedankt voor het in kennis stellen van de zondag openstelling voor de maanden juli en augustus. Mooi dat erbij genoemd wordt dat het geen oproep is om samen zondags de winkels te openen.*

*U kent onze principiële argumenten waardoor wij tegen de koopzondagen zijn, maar daarnaast vinden we het jammer dat mensen zich steeds meer laten opjagen en laten leiden door wat andere ondernemers doen, omdat ze anders inkomsten mislopen.*

*We begrijpen dat wij als kleine kerk in Lemelerveld uw beslissing niet tegen kunnen houden, maar hopen wel dat jullie als OVL ons blijven informeren over het wel of niet open gaan van de winkels op zondag en dat de zondagsrust en kerkgang gerespecteerd blijft.*

*Daarnaast wensen we jullie ook deze zondagsrust van harte toe. '*

***'Christen of niet-christen, een dag rust in de week is voor iedereen goed'***

**Reactie 4**

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn standpunt duidelijk te maken over het al of niet toestaan van koopzondagen in de Gemeente Dalfsen.

Voordelen:

- Extra service voor de klant (uitnodigend)
- Concurrenterend met Internetverkoop ( slecht argument, moet dan 24/7 open)
- Hogere omzet ( MKB Nederland kan dit na onderzoek niet bevestigen)

Nadelen:

- Geen hogere omzet op lange termijn (MKB Nederland constateert alleen maar een verschuiving)
- Ruim 8% meer energiekosten (verwarming,verlichting). De consument betaald uiteindelijk het gelag
- Hogere directe personeelskosten (medewerkers hebben op zon-en feestdagen recht op extra toeslag)
- Extra belasting voor kleine zelfstandige. Minder tijd voor gezin, familie en samenleving. Schept onrust in de gezinnen.
- Onvoldoende draagvlak van de Dalfser bevolking ( onderzoek onder eigen klanten 13,8% niet tegen, rest vind het doorgaans " onzin ")

En last but not least:

De Almachtige Schepper van hemel en aarde heeft het eeuwen geleden in zijn Goddelijke Wijsheid bedacht, dat een wekelijkse collectieve rustdag goed is voor mens en dier, maar dat wisten we natuurlijk allemaal al lang.

Het lijkt me dat mijn standpunt wel duidelijk is: tegen

**Reactie 5**

Blij met het onderwerp koopzondagen, is het nodig dat mensen op zondagen moeten winkelen ,zes dagen in de week, koopavonden, het is net of de zondag als een gewone werkdag wordt beschouwd. Mijn mening is dat mensen die vijf daagse werkweek hebben met zaterdags de sport en ontspanning de zondag als rustdag nodig hebben deze dag is ons niet voor niets gegeven de druk op mensen wordt steeds meer op gevoerd denk maar aan burn out en stres .  
Zondag rust moet geen kooplust worden deze is in gesteld door onze Heer en schepper.

**Reactie 6**

Dank voor de mogelijkheid om te reageren.

Absoluut tegen de openstelling van winkels op zondag.

Geef zowel de burger als ook de winkeliers en hun personeel een dag rust en geen verplichtingen. En als 1 winkel wel opengaat en een andere niet is dit voor een bezoeker ook geen aanwinst.

Maar ook de vele bewoners in het centrum krijgen weer meer onrust, verkeer en bevoorrading. Niet dus!

**Reactie 7**

N.a.v. de hoorzitting over de koopzondag willen wij u graag onze mening geven.

Wij zijn **tegen** een koopzondag in onze gemeente en met name in Nieuwleusen omdat:

- Naar onze mening voegt het niet daadwerkelijk iets toe aan de wensen van de consument. De consument die er op zondag op uitrekt wil graag 'winkelen' met eventueel een consumptie erbij.  
Aangezien het winkelaanbod in Nieuwleusen en de liggingen daarvan niet echt is afgestemd aan deze behoefte zal de consument hier niet echt gebruik van maken, op de vergeten boodschappen na.
- Ook zal de zondagopening maatschappelijk onrust veroorzaken, terwijl wij juist veel waarde hechten aan de wekelijkse zondagsrust, een dag van ontspanning en bezinning.
- Ook zal een zevendaagse winkelopening extra druk en inzet vragen van het winkelpersoneel wat weer het ziekteverzuim negatief kan beïnvloeden.
- En dan de extra kosten die gemaakt worden zoals personeelskosten, verwarmingskosten, verlichtingskosten, en nog meer.

Samengevat denken we dat die paar centen die het eventueel zou opbrengen niet opweegt tegen de nadelen die we hierboven hebben genoemd.

**Reactie 8**

Wij sluiten ons volledig aan bij (reactie 7) en zien er ook totaal geen meerwaarde van in!  
En zeker ook gezien de standpunten die genoemd zijn in reactie 7.

**Reactie 9**

Niet openstellen, winkels zijn 6 dagen in de week minstens 12u per dag open.  
Op zondag is er een toeslag van 100% voor het personeel dan zit er voor de ondernemer weinig winst in. Die vrije zondag geeft ook rust en aandacht voor elkaar in het gezin.

**Reactie 10**

Hallo hierbij geef ik aan dat ik tegen koopzondagen in Dalfsen ben. In de 1e plaats vanwege onze geloofsovertuiging dat de zondag een rustdag is. Daarnaast hebben we koopavonden genoeg, de winkeliers werken allemaal al hard genoeg, moet daar dan nog een werkdag bij? Die verdienen ook hun vrije dag!

Laten we vooral de rust in ons "kerkelijk" dorp bewaren! Er zijn dagen/ ruime openingstijden  
Genoeg om te kunnen shoppen!

Ik zie er geen meerwaarde in!

**Reactie 11**

Ik ben tegen.  
De meeste winkels zijn al tot 20.00 uur open, dan is er voldoende tijd om te winkelen.

**Reactie 12**

Ik zou graag willen dat de winkels op zondag dicht blijven.  
Ik woon zelf in het drukke westen en ben regelmatig in Dalfsen, juist voor de rust.

**Reactie 13**

Wij willen u laten weten dat wij tegen zondagsopening van winkels zijn in Dalfsen.

Er zijn zes dagen waarop we inkopen kunnen doen, dat is voldoende. De zondag besteden we op andere manier, want God gaf de mensen een dag per week om uit te rusten en te genieten van Zijn schepping. Ook winkelpersoneel gunnen wij die rust.

#### **Reactie 14**

Graag wil ik laten weten dat ik tegen een koopzondag ben. Zondag is een heerlijke rustdag. Dat gun ik ook de winkeliers en hun personeel. De openingstijden zijn al verruimd naar 20.00 uur, waardoor werkende mensen ook in de week tijd genoeg hebben om hun boodschappen te halen.

#### **Reactie 15**

Ik ben tegen de koopzondag, er is door de week genoeg tijd om te winkelen.

#### **Reactie 16**

Hiermede geven we te kennen grote principiële bezwaren te hebben tegen de koopzondagen en hopen dat de gemeenteraadsleden de wijsheid van God ontvangen om unaniem tegen te stemmen.

#### **Reactie 17**

Graag wil ik mijn mening uitbrengen betreft de koopzondagen. Wij vinden het NIET nodig dat de winkels op zondag open zijn.

#### **Reactie 18**

In maart zal er in de raad wederom gesproken worden over de koopzondag in Dalfsen. In onze lokale krant stond een oproep om onze mening te geven. Graag wil ik mij als inwoner van Dalfsen via deze weg uitspreken over dit onderwerp.

Hieronder een aantal redenen waarom ik graag wil dat de situatie blijft zoals die is zijn:

Dalfsen is een mooi en zo nu en dan bruisend dorp, maar heeft ook zijn rustmomenten in de week. Dat is mooi en geeft ons als bewoners een goed moment om tot rust te komen en tijd door te brengen met ons gezin/familie/vrienden. We vormen zo een hechte gemeenschap zonder al te veel stadse fratsen.

Daarnaast kan het de raad ook niet ontgaan zijn dat een opening op de zondag een flinke toename van de uitstoot van CO2 zal geven. Beter blijven de winkels op zondag dicht, wij zijn per slot een groen dorp.

Verder kan ik me goed voorstellen dat verschillende lokale bedrijven die wellicht druk voelen geopend te moeten zijn op een koopzondag, een te grote belasting gaan ervaren. Laat hen niet aan een op hol geslagen commercielust ten onder gaan, maar wees zuinig op wat we hier hebben.

#### **Reactie 19**

Mening Koopzondagen:

Bij deze stemmen wij tegen / of hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en Nieuwleusen.

#### **Reactie 20**

Het is fijn dat wij via de Marskramer vernamen dat wij ook persoonlijk als burgers van Dalfsen mogen reageren op de eventuele plannen tot openstelling van de winkels op zondag.

Ik heb hier enkele opmerkingen bij.

1. een principiële.

Al eeuwenlang is het zo dat de zondagsrust in ons land in acht is genomen. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat Nederland al eeuwen lang een christelijke natie was. En omdat de kerk leert dat de God van de Bijbel al sinds de schepping de rustdag heeft ingesteld en dat

als wet voor zijn volk heeft bevolen, en ik mij daaraan gebonden weet, ben ik tegen openstelling van de winkels op zondag.

In Dalfsen worden op zondag kerkdiensten gehouden en in de Nederlandse wet wordt daar rekening mee gehouden dat er in ieder geval tot 13.00 in alle rust kerkdiensten gehouden kunnen worden. En omdat ook op de zondagmiddag kerkdiensten worden gehouden dreigt de situatie te ontstaan dat deze kerkdiensten niet meer ongestoord kunnen plaatsvinden.

2. een praktische.

De zondag is aan de mensen gegeven om tot rust te komen. En wat hebben wij in deze hectische tijd die rust nodig. Is het een wonder dat er zovelen "afgebrand" raken omdat het almaar door moet gaan?

En Dalfsen is op zondag een fijn rustig dorp.

En als grootgrutters menen dat hun omzet zou verminderen (hoewel, gezien de bijeenkomst op 16 januari, die ik heb bijgewoond, er ook andere geluiden - van o.a. (verwijderd i.v.m. privacy), dan weegt dat niet op tegen de rust op zondag. En overigens, alle boodschappen kunnen nu, met de ruime winkelopenstelling 's avonds, door de week door iedereen gedaan worden.

Dan nog wat:

Helaas is het ook zo dat in het verslag dat in de krant stond de waarheid wel wat geweld is aangedaan. Van de kant van de kerken werd er niet positief gesproken over een winkel openstelling op zondag. En van wederzijds respect naar elkaar, is dat uiteraard zo, maar het neemt niet weg dat er duidelijk door de kerken een tegengeluid is gesproken. Dat stond er dus niet in. Objectieve berichtgeving is moeilijk, maar dit suggereert dat eigenlijk heel Dalfsen voor openstelling zou zijn. Dat is dus beslist onjuist.

### **Reactie 21**

Hier bij geef ik te kennen dat ik tegen verruiming ben van de koop zondagen. In 6 dagen is er genoeg tijd om inkopen te doen. Er staat toch zes dagen zult gij arbeiden ,en al uw werk doen. Maar de zevende is de sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Ik hoop dat deze wet gehandhaafd blijft.

### **Reactie 22**

Het is belangrijk om in ieder geval een dag per week te rusten en na te denken over het hoe en waarom van je leven. In de drukte van ons bestaan ,worden we door van alles en nog wat in beslag genomen en rennen onszelf voorbij. Het is gewoon goed om een dag in de week tijd te nemen voor onze man, vrouw en of onze kinderen. Ook ik doe dat, maar besef ook, dat we God ,onze schepper zeker niet mogen vergeten.

### **Reactie 23**

Gelezen in de Marskramer van dinsdag 22 januari 2019 verslag over eventuele koopzondagen.

U vraagt hierin om aan te geven waarom wel of niet besloten moet worden voor koopzondagen. Wat de zorgen zijn en welke voorwaarden wij eraan willen verbinden.

- 1) Het is de rustdag door de Heere aan ons gegeven als een Gebod.
- 2) Het is een dag waarop alleen noodzakelijke arbeid verricht kan worden.
- 3) Vorig jaar een enquête gezien waar het grootste deel van de bevolking tegen winkelopenstelling op zondag is.
- 4) Waarom de winkels open op zondag in Dalfsen, eigenlijk is er niet zoveel vraag naar.

Wij pleiten voor een peiling onder de inwoners hierover, het gaat ons allemaal aan.

Wij vinden dit diepingrijpend en zouden het betreuren als het gemeentebestuur hierin meegaat. Denk ook aan de bevoorrading van winkels die open zijn. Denk ook aan de ondernemers die om principiële redenen tegen zijn en hierin niet kunnen meegaan. Wij hopen dan ook dat de openstelling van winkels op zondagen in ons dorp geen doorgang zal hebben.

#### **Reactie 24**

Wij hebben de berichten over de eventuele koopzondagen gevolgd en willen hier nu even op reageren.

Volgens ons wordt de zondagsrust ernstig verstoord als de winkels óók op die dag open zouden zijn. Niet alléén omdat wij toch bezorgd zijn dat we langzamerhand naar een 24-uurs economie toe gaan groeien, maar ook voor de extra druk die komt te liggen op (kleinere) eigenaars/personeelsleden van betreffende winkel. Bovenal leert ons de Bijbel dat we 6 dagen zullen arbeiden en de 7de dag rustdag zullen houden. We hebben dan, wel of niet gelovig, rust/tijd om de kerkdiensten te bezoeken, familiebezoeken af te leggen en ander sociaal werk te doen. Zou het ook voor iedereen niet goed zijn in deze jachtige tijd om 1 echte rustdag te hebben om psychisch en emotioneel even te kunnen bijtanken?

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de komende vergaderingen/besluiten die hier betrekking op hebben. Gods zegen toegewenst!

Voor de definitieve datum kunt u het beste onze website, social media of de Dalfsen Marskramer in de gaten houden. Hierin worden de agendapunten gepubliceerd.

#### **Reactie 25**

Via (geanonimiseerd) ontving ik uw e-mail adres, ik weet niet precies wat de bedoeling is... maar ik sta van harte achter de doelstelling dat we ons tot het uiterste moeten inzetten, om de zondagsrust zoveel als mogelijk te behouden en dus tegen zondags openstelling van winkels. Graag hoor ik meer van u, over wat kan worden ondernomen.

#### **Reactie 26**

U hebt gevraagd aan de inwoners van Dalfsen om hun mening kenbaar te maken omtrent de zondagse winkelopenstelling, en bij deze maken wij daar graag gebruik van.

De zondag is een dag van rust geweest in de ons achterliggende eeuwen met zijn wortel in het 4e gebod van de universele wet van de Heere. Zoals die wet heilzaam is voor de samenleving, in bijv. de geboden om gezag van overheid te aanvaarden en de verboden om dood te slaan, te begeren en te stelen, zo is ook het gebod van het gedenken en heiligen van de rustdag een gebod dat de samenleving aangaat. Deze dag van rust is men nodig om weer even stil gezet te worden. In christelijke zin krijgt dit ook nog een geestelijke betekenis door tot rust te mogen komen bij God, om naar zijn Woord te luisteren. We leven nu al in een gespannen wereld, en de wachtlijsten bij de psychologen blijven maar oplopen, maar desondanks moet de economie maar 24/7 blijven draaien en nu is Dalfsen voornemens ook die kant op te gaan. Het zal niet blijven bij een geopende winkel, die zal ook bevoorraden moeten worden en waarom moet een winkelier wel 7 dagen per week kunnen leveren maar de toeleverancier niet? Het is zeker niet denkbeeldig dat het niet bij winkels blijft maar dat uiteindelijk, en het zou ook consequent zijn, iedereen hier mee te maken krijgt. Waarom zou ik mijn burgerlijke zaken bijv. niet op zondag kunnen regelen in het gemeentehuis? De achterliggende gedachte dat iedereen op een vrije zondag toch mooi de tijd heeft om eens lekker te gaan winkelen is niet eerlijk. De zondag zal als collectieve vrije dag gaan vervallen wanneer men geen waarde meer hecht aan een collectieve vrije dag voor consument én ondernemer, dus zal die reden om tot openstelling over te gaan zichzelf wegwerken. Maar dan zitten we vast aan een 7 daagse winkelweek waar er per saldo echt niet meer omgezet gaat worden maar men enkel vanwege de concurrentie de winkel open moet houden en zo is men van de vrijheid om op zondag open te gaan gebonden om op zondag open te blijven. Dit scenario is zeker niet denkbeeldig. Ook het argument dat veel gehoord wordt is dat de klant anders naar omliggende plaatsen zou gaan zijn inkopen doen.

Dit is ronduit flauwekul. De gemiddelde ondernemer in Dalfsen zit helemaal niet om een zondagsopenstelling te wachten, wie heeft er dan beklag met de ondernemer dat de klanten weglopen, de ondernemer zelf blijkbaar niet!? En wat als men elders inkopen gaat doen? Men koopt heus geen extra brood omdat de winkel nu op zondag los is, en ook geen extra paar schoenen of t.v. maar men zal dit misschien elders op zondag kopen omdat er een grote aanbieding is, maar dan lijkt dat me de hoofdreden en niet die extra dag geopend zijn. Het feit dat men juist op deze (nu nog) speciale koopzondagen zo stunt met aanbiedingen geeft al wel aan dat de consument ook niet vanzelf op deze koopdagen afkomt, men moet kennelijk binnengehaald worden met de aanbiedingen en dat zou eigenlijk te denken moeten geven. Zo maar een paar overwegingen. Maar bovenal, het is wijs om een dag collectieve rust om gewaarborgd te houden en dat doet men niet door de plaatselijke economie steeds meer op de 24/7 mentaliteit aan te sturen. Net als met de andere geboden die in het begin genoemd zijn wordt de rustdag ons voorgehouden juist omdat we uit onszelf maar door blijven draven en is ze ons dus ter bescherming gegeven. Het zou het goed zijn die rustdag te koesteren voor er straks geen sprake meer is van een weekend in de betekenis van het woord en zoals we dat nu kennen.

### **Reactie 27**

Hierbij wil ik mededelen dat ik tegen de opening van winkels op de zondag ben. Wij hebben deze dag gekregen om uit te rusten van onze arbeid en om die dag te gebruiken eer van onze schepper.

### **Reactie 28**

Graag willen we u hierbij laten weten dat we tegen verruiming van koopzondagen zijn.

### **Reactie 29**

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn bezwaren te uiten tegen de eventuele openstelling van winkels in Dalfsen op zondag.

Helaas is Nederland in een rap tempo bezig te ontkerstenen. Waar de zondag vroeger als vanzelfsprekend als rustdag werd erkend, is dat nu niet meer zo.

Toch blijft het gebod van God, zoals Hij ons dat gegeven heeft in de Bijbel, van kracht, nl dat wij op de zondag, als Zijn dag, hebben te rusten van ons werk.

Door de eeuwen heen is gebleken dat dit gebod ook goed is voor de samenleving. Eén dag per week krijgen wij de gelegenheid om uit te rusten en bij te komen van onze dagelijkse drukke bezigheden.

Wij krijgen de gelegenheid om te onthaasten en ons op God te richten.

Het zou dan ook een groot verlies zijn als de zondag opgeofferd werd aan de voortjagende geest van deze tijd!

Wij vragen u dan ook dringend om te besluiten hier niet toe over te gaan.

Ik wens u als gemeenteraad wijsheid toe bij de besluitvorming.

### **Reactie 30**

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn bezwaren te uiten tegen de eventuele openstelling van winkels in Dalfsen op zondag.

Helaas is Nederland in een rap tempo bezig te ontkerstenen. Waar de zondag vroeger als vanzelfsprekend als rustdag werd erkend, is dat nu niet meer zo.

Toch blijft het gebod van God, zoals Hij ons dat gegeven heeft in de Bijbel, van kracht, nl dat wij op de zondag, als Zijn dag, hebben te rusten van ons werk.

Door de eeuwen heen is gebleken dat dit gebod ook goed is voor de samenleving. Eén dag per week krijgen wij de gelegenheid om uit te rusten en bij te komen van onze dagelijkse drukke bezigheden.

Wij krijgen de gelegenheid om te onthaasten en ons op God te richten.



Het zou dan ook een groot verlies zijn als de zondag opgeofferd werd aan de voortjagende geest van deze tijd!

Wij vragen u dan ook dringend om te besluiten hier niet toe over te gaan.

Ik wens u als gemeenteraad wijsheid toe bij de besluitvorming.

### **Reactie 31**

Het is me gelukt om dit intern tijdig af te stemmen en met een gezamenlijk standpunt te komen. We waren van mening dat de ideeën die Dalfsen zelf had, zoals weergegeven in het verslag, een goed uitgangspunt zijn. We hebben dat als volgt enigszins aangepast/aangevuld:

- winkelopenstelling op zondagmiddag gedurende het zomertijdseizoen (bijvoorbeeld vanaf 12 of 1 uur tot 18.00 uur, en van 1 mei tot 1 september),
- de keuze of de winkel op zondag open gaat, is aan de ondernemer
- de regeling geldt binnen de hele gemeente, dus voor alle kernen,
- gezamenlijke evaluatie in september met alle partijen (ook de kerken in (annoniem)).

Als dit aanleiding geeft tot vragen of opmerkingen, dan verneem ik dat graag.

Ik ben benieuwd wat het vervolg wordt.

### **Reactie 32**

Op 16 januari was er in het gemeentehuis van Dalfsen, een bijeenkomst georganiseerd om te spreken over de openstelling van de winkels op zondag. Een verslag daarvan verscheen in het blad De Marskramer.

We vragen ons af welke motieven de raad heeft om een eventueel positief besluit over de winkelopenstelling op zondag te nemen.

In het bovengenoemde blad staat dat de kerken de noodzaak begrijpen om mee te gaan met de openstelling van de zondag voor de winkels. Men wil voorkomen dat de mensen die in Dalfsen wonen naar de omliggende dorpen gaan waar de winkels wel open zijn.

Het is een goed argument, omdat het van invloed kan zijn op de winsten van de winkels die Dalfsen zijn. Maar ook een argument dat slechts voor een deel van de Dalfser gemeenschap geldt, nl. de ondernemers en mogelijk de gemeente zelf, omdat zij misschien ook bepaalde inkomsten misloopt. En we zijn verbaast over het begrip dat kerken hebben voor zo'n besluit.

Nu zullen er nog wel meer argumenten aangevoerd kunnen worden om de openstelling te laten doorgaan.

Maar .... heeft de raad ook nagedacht over de negatieve gevolgen van de openstelling?

Dalfsen heeft ook een grote christelijk gemeenschap. Een gemeenschap die het Woord van God, de Bijbel, als richtsnoer voor het leven aanvaardt en gebruikt. Zij zullen zich nog meer vervreemden van de raad en waar zij voor staat, als nu weer een besluit genomen wordt dat ingaat tegen hun principes.

In dat Woord, de Bijbel, wordt heel nadrukkelijk gewezen op het welzijn van mensen in een gemeenschap waar naast God ook nadrukkelijk aandacht gegeven wordt aan de naaste. De naaste is niet een concurrent waar men tegen op moeten boksen, maar een mens in dezelfde gemeenschap, die men met liefde tegemoet moet treden. Die gemeenschap heeft Dalfsen nu nog wel, maar de vraag is hoe lang Dalfsen zich gaat verzetten tegen de 'ik- en-ik- en-ik' mentaliteit, tegen het ieder voor zich. Die mentaliteit wordt bevorderd door het besluit om de zondag open te stellen voor het winkelen in Dalfsen. De persoonlijke vrijheid en het materialisme wordt sterk bevorderd ten kosten van de gemeenschap. Is de raad en de Dalfser gemeenschap bereid iets NIET te doen omdat er in de gemeenschap mensen zijn die op principiële en andere gronden moeite hebben met het openstellen van de zondag. Het moet ons allen toch wel verbazen dat de Tien geboden de basis vormen voor

veel rechtsregels. Zelfs in landen waar deze regels niet afkomstig zijn van de christelijke achtergrond worden zij toegepast.

Maar er is ook een andere gegronde reden.

Op de bijeenkomst op 16 januari jl. bleek dat niet alleen de gemeente, maar ook de ondernemersverenigingen en het Plaatselijk Belang samen met de gemeente de kerken hadden uitgenodigd.

We nemen aan dat die twee groepen er groot belang aan hechten dat de winkels op zondag open zijn. We zijn niet op de hoogte van het percentage ondernemers en groepen die deze twee

vertegenwoordigen. Wel weten we dat niet alle winkeliers staan te trappelen om op zondag open te gaan. Voor hen en hun vaste personeel gaat met zo'n besluit de laatste 'rust'dag verloren. De

hectiek van de dagelijkse werkzaamheden wordt nu nog één dag onderbroken, maar dan wordt het een continu-bedrijf. Met zo'n besluit over het openstellen van de zondag worden deze ondernemers

gedwongen om daarin mee te gaan. Natuurlijk zijn ze vrij dat na te laten, maar als u op de hoogte bent van het nieuws over deze zaak, dan weet u hoe dit in een wijk in Groningen is gegaan.

De vraag is ook of de meerderheid van de Dalfsenaren nu op zo'n besluit zit te wachten. We zijn ons niet bewust van een enquête op dit gebied. Kunt u ons verzekeren dat de meerderheid van de ondernemers en inwoners zo'n besluit toejuichen?

Met zo'n besluit is de rust weg, en de jachtigheid van het leven wordt nog een stap verder gevoerd. Het leven is toch meer dan het voortrazen op zoek naar nog meer materieel gewin?

De gemeenteraad is toch de raad voor alle Dalfsenaren en niet alleen van ondernemersverenigingen en Plaatselijk Belang? Heeft de gemeente niet een verantwoordelijkheid tegenover alle Dalfsenaren? Ook wat betreft de leefbaarheid en rust van alle Dalfsenaren? Op korte termijn zijn er mensen die door zo'n besluit er beter van worden, maar is dat ook zo op de lange termijn?

Dalfsen is een dorp, een prachtig, rustig dorp. Laten we dit zo houden. Laten we ons met z'n allen daarvoor inzetten. We hoeven zo nodig toch niet een stad te worden? Krijgen onze kinderen in Dalfsen nog rust? Daar hebben we toch ook een verantwoordelijkheid voor!

Het argument dat de nering naar andere omliggende dorpen zou gaan is nog nergens bewezen. Het is en blijft een bewering!!! Zo goed is dat argument dus toch niet.

Ten slotte.

De openstelling van de winkels op zondag zal de gemeenschap van Dalfsen nog meer verdelen en de ik-cultuur vergroten omdat eigen belang boven dat van de gemeenschap gezet wordt.

Materialisme en individualisme zijn als -ismen een groot gevaar voor de gemeenschap van Dalfsen.

We wensen u allen in deze Gods wijsheid toe en we hopen dat uw visie verder rijkt dan de hedendaagse mode.

We moesten tijdens het schrijven van deze brief aan de spreuk van P.A. de Genestet denken: 'Wees uzelf! zei ik tot iemand; Maar hij kon niet, hij was niemand'. Laat deze spreuk ook voor de gemeente een waarschuwing zijn! Ga niet mee met allerlei grillen en moden van deze tijd.